

“Nu kan jeg få min mening ned på papir og computer!”

47-årige Jens Hauerbach fra Kastrup husker sin skoletid som værende præget af slåskampe og mobning. Han kunne nemlig hverken læse eller stave. Det førte til, at han hadede at gå i skole, og han kunne ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, at han nogensinde ligefrem skulle komme til at holde af at få læse- og skriveundervisning.

Det første mærkbare skridt i den rigtige retning kom, da Jens kom i 9. klasse på Mejlby Efterskole i Nørager. Det bemærkelsesværdige var, at man her havde (og fortsat har) et håndværksmæssigt fokus, men hvor boglige opgaver samtidigt indgik i det praktiske arbejde. Det var noget, der passede Jens. Her lærte han nemlig endelig at læse!

Jens drømte nu om at blive kok, men blev i stedet rådet til at vælge et håndværk, da en kokkeuddannelse ville indebære alt for mange læse- og stavemæssige udfordringer. Derfor blev han gartner og siden såkaldt befaren skibsassistent. Sidstnævnte til trods for, at en

lærer fortalte Jens, at han ganske enkelt ikke var i besiddelse af de nødvendige færdigheder til at kunne gå op til den afsluttende eksamen – han var øjensynlig ikke klar over, at Jens var ordblind, men bestemt ikke dårligt begavet. Heldigvis fik Jens og de andre ordblinde læst spørgsmålene op, hvorefter de skulle krydse de rigtige svar af. Jens bestod alle eksamener. Derefter fulgte 4,5 år på bl.a. coastere og slæbebåde rundt i Europa.

Senere bød tilværelsen på ansættelse som gartner. En dag fik han et tilbud om at komme til ordblindeundervisning – i arbejdstiden. I første omgang var hans indstilling negativ, for hvad skulle det kunne hjælpe? Han ville jo alligevel aldrig selv komme til at skrive om alt det, han havde han hjerte. En veninde gav ham imidlertid det nødvendige skub, og Jens kunne konstatere, at han allerede efter den første lektion hos AOF kunne skrive en lille sætning på computeren ved hjælp af læse-stave-programmet CD-Ord, som mange undervisningssteder for ordblinde fortsat benytter.

Dette åbnede helt nye muligheder i Jens' liv og øgede hans selvtillid betragteligt. Ja, han kastede sig endda ud i at blive tillidsmand og senest teamkoordinator. Tidligere i hans liv havde sådanne udfordringer været fuldstændigt utænkelige, men nu stod verden så åben for en masse skriftsproglige ønsker. Fx ville Jens meget gerne kunne skrive postkort fra sine rejser. Det gør han nu!

I dag er der således masser af læsning og skrivning i hans liv. Han har gået til (dansk) ordblindeundervisning hos AOF Gladsaxe i flere år og har tilmed vovet også at melde sig til engelskundervisning for ordblinde. Endnu et stort ønske blev dermed opfyldt, og han har bl.a. vovet at begive sig rundt i Londons gader alene, ligesom han uden frygt kaster sig ud i samtale med de lokale på de engelske pubber.

Endelig har Jens også besluttet sig for at gøre andre opmærksomme på ordblindeundervisning og de mange kompenserende programmer, der kan hjælpe både på jobbet og i

privatlivet. Det er, efter hans mening, aldrig for sent at komme i gang, og der er hjælp at hente!